

Beste Angela,

Dit bericht sturen we vanwege jouw gedrag op het forum, de Ubuntu-NL facebook pagina en daarbuiten. En laten we maar meteen met de deur in huis vallen: ons geduld is op.

Je bent al tijden bezig met ruzie zoeken, onrust stoken en treiteren op ons forum. We hebben je al meerdere keren gewaarschuwd en opgetreden waarna het een tijdje goed ging. Maar daarna verval je steeds weer terug in je voornoemde gedrag. De laatste weken hebben we weer veel klachten gehad en hebben we uiteindelijk je account moeten beperken.

Mijn antwoord hierop:

Waarom nu opeens een totale ban terwijl mijn berichten al voordat deze mochten worden geplaatst werden beoordeeld? Geen onvertogen woord in deze berichten, die overigens pas 10 uur later werden geplaatst en dus mosterd na de maaltijd werden. Ik schreef in mijn laatste bericht aan de leden dat mijn berichten niet gelijk gezien werden. Mocht ik dat niet schrijven? Is daarom dit besluit genomen?

Pagina's: [1] 2 3 ... 552

1 Forum / Re: Dit forum is niet te benaderen vanuit Firefox
« Gepost op: 2015/09/08, 13:47:43 »

Citaat van: Lowlands op 2015/09/08, 13:33:56

☺☺
Wat ook gek is dat het altijd s'morgens is dat het niet te benaderen is. Zitten er mensen dan misschien te schakelen overdag of zo? ☺ En hebben die een ander dagritme als wij? ☺

Het is nu middag, om precies te zijn 13.45 uur en geen verbinding.

Maar jullie lezen dit vele uren later, dus jullie missen nog weleens mijn antwoorden. Eigenlijk zonde van mijn energie maar vooruit. Ik kon dus niet in de middag op het forum, via FF.

Je weet net zo goed als ik dat ik zelf wekenlang getreiterd ben door Piet (Pjotr) en zijn consorten, je weet wel wie ik bedoel. Deze man heeft mij meerdere keren openlijk benoemd als onbenul, onnozel, gezever en noem ze maar op. Mijn antwoorden op het forum werden afgezeken en afgedaan als gezever, gevaarlijk, moeilijk, niet goed etc. Overigens is dit niet alleen dit jaar, maar de jaren hiervoor is het meerdere malen voorgekomen.

Zijn mede kompanen deden lekker mee en na herhaaldelijk aangeven van mijn kant (en het dagenlang proberen tot 10 te tellen) werd daar niets aan gedaan. Sterker nog, nadat ik openlijk hier tegen in het verweer ging, kreeg ik de Zwarte Piet toebedeeld. Zwarte Piet schijnt in Nederland verboden te zijn, maar op het Ubuntu forum duidelijk niet. Ikzelf heb mij nooit verlaagd om mensen benoemingen te geven die niet door de beugel kunnen. Voor mijzelf opkomen, dat heb ik gedaan omdat meneer Piet altijd de hand boven zijn hoofd wordt gehouden.

Ik snap het wel hoor. Als je moet kiezen tussen iemand die recht voor zijn raap is maar wel eerlijk en tussen iemand waar het Ubuntu forum op steunt omdat die een enorme goede website heeft waar men altijd naar toe verwijst voor het oplossen van problemen, tja.....dan is de keuze niet zo moeilijk. (Zeg eens eerlijk, heb je hem gewaarschuwd dat hij zijn gemak even moet houden? Dat hij straks weer helemaal van het forum gebruik kan maken omdat het probleem wordt opgelost? ;))

Wanneer je als persoon in het verweer gaat, tegenspraak geeft en niet het ja-en-amen mentaliteit hebt, dan ben je op het Ubuntu forum al gauw iemand die ruzie zoekt.

Verder nog even dit: in maart van dit jaar was er ook al iemand die mij bestookte met rare antwoorden en zeikerig gedrag jegens mij op het forum. Deze HenkP (kompaan van Piet) is aangesproken door een moderator maar werkte daarna toch weer samen met Piet om mij af te zeiken.

In april ging het gewoon door en heb ik een e-mailtje gestuurd naar Ron, een van de moderators. Ik heb gevraagd waarom deze leden (Piet en kompanen) zich niet volwassen konden gedragen.

Op 06-04-15 om 19:40 schreef femke:

Ron,

Kunnen leden van het Ubuntu forum zich niet als volwassenen gedragen, of hoe zit dat?

Wat is het toch met die leden die zo nodig weer eens iemand moet hebben? Mij dus.

Ik word er zo misselijk van, waar slaat het op?

Heb nu een aantal meldingen gedaan naar de moderators, want dit moet echt stoppen hoor!

Worden ze geïnstrueerd door Pjotr of zo?

Nog even en ik ben dus weg hè.

Men moet eens weten wat voor een impact iets kan hebben als mensen depressief zijn of anders ziek zijn. En dit soort zaken om de oren krijgen, alleen voor de lol.

Ben er echt klaar mee en als er niets aan gedaan wordt, dan ga ik echt uit mijn dak. Dan blijf ik niet vriendelijk hoor!

Maar ja, dan krijg ik een ban en de rest mag lekker hun gang gaan.

Wat een stelletje imbecielen, sorry dat ik het zeg.

Met vriendelijke groeten van Angela van der Ploeg.

Als jullie toen hadden ingegrepen, dan was het heel anders gelopen.

Daarna breekt een moderator in bij topics en andere moderators doen er helemaal niets tegen.

Ik vroeg nog: "Is er wel een beleid onderling met de moderators? Het is nu werkelijk soms wel heel verwarrend naar mijn mening."

Een nieuwe moderator die in andermans topic gaat vertellen hoe het bericht c.q. tip van diegene uitgelegd moet worden, is naar mijn mening echt niet gewenst.

En achteraf krijgt degene door die nieuwe moderator nog de schuld ook (is mij door de moderator persoonlijk buiten het forum om vermeld).

Heel raar allemaal maar ook daar werd niets aan gedaan.

Na deze beperking op het forum kwamen er klachten dat je je via Facebook aan het misdragen was op de pagina van Ubuntu-NL: <https://forum.ubuntu-nl.org/index.php?topic=88890.msg963172#msg963172>

Mijn antwoord hierop: Ik ben zonder dat ik ben ingelicht beheerder of redacteur gemaakt van de Ubuntu Facebook pagina. Of ik moet het gemist hebben, maar ik wist het totaal niet. Ik hou er niet van als men ongevraagd dingen doet. Daarom vond ik het zo apart; ik krijg een pbtje van iemand die hulp wilt, ik verwijs hem naar het forum maar dat wil hij niet want dat is ouderwets. Ik moest maar via pc/smart/fb helpen. Ik heb toen gezegd wat ik daar van vond, met de intentie dat ik via mijn eigen naam aan het schrijven was. Bleek het dus uit naam van Ubuntu!

Heb ik daar om gevraagd? Nee dus. Dus diegene die mij ongevraagd heeft toegevoegd aan dat Ubuntu Facebook gebeuren, mag je wel eens aanspreken.

We zijn ook niet vergeten dat je op dit forum: <http://hayabusi.reallin.nl/index.php/topic,4608.0.html> met een aantal mensen nagenoeg dagelijks bezig was om onze gemeenschap af te kraken.

Mijn antwoord hierop: Dat je een forum aanhaalt waar ik al ruim 4 jaar geen lid meer van ben, zie ik als een excuus zodat je een stok hebt om mee te slaan. Ik vind het een zielig iets. Ik snap totaal niet waarom je dit erbij haalt. De topic begint namelijk met een bericht van Aladin (op het Ubuntu forum Dave) en die schrijft op 24 december 2009 dit: <http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/%28irc-meeting%29-voorstel-nieuwe-werkwijze-modereren-forum/>

Lowlands, eveneens bekend op het Ubuntu forum schrijft daarna dit: “Tja, net zoals er al geschreven werd, bij een klein forum hoeft dat allemaal niet. Maar het wordt steeds groter, wat natuurlijk prima is, want dat betekent dat er steeds meer Ubuntu-gebruikers zijn. Maar dan is de noodzaak voor meer orde wel groter. De kans dat je van die oproerkraaiers krijgt is natuurlijk veel groter...

Kijk maar eens bij Fok.nl Dat is me een groot forum! En dus is men daar erg streng.”

Daarna gaat de topic verder over allerlei zaken tot heden en over het algemeen lees je alleen Aladin en Lowlands. Overigens ging het daarna later in 2010 over de opgelost knop, waar jij zo moeilijk over deed. Dat het hele Ubuntu-team hier zo moeilijk over deed, terwijl dezelfde Aladin (Dave dus) je meerdere keren had aangeboden hierbij te helpen.

Die hulp sloeg je in de wind en gaf je daarna Dave meerdere keren een korte ban. (Heeft hij nu een algemeen verbod? Dat weet ik niet.)

Dat getuigd ervan dat wanneer mensen jou tegenspreken op zaken die niet kloppen, je macht laat spreken en bans uitdeelt.

Ik vraag mij af of je Aladin (Dave) en Lowlands ook op hun gedrag buiten het Ubuntu forum gaat aanspreken. Zij bespraken immers zaken van het Ubuntu forum die totaal niet klopten volgens hun.

Waarom neem je dit in hemelsnaam mee in deze kwestie? Totaal niet relevant. Maar zoals gezegd, je hebt anders geen excuus om mij een totale ban te geven. Ik heb namelijk nooit gescholden, mensen uitgemaakt voor iets of kwetsende teksten geschreven. Dat hebben andere leden wel gedaan maar daar wordt dus niets aan gedaan.

We willen iedereen een kans geven bij onze gemeenschap, maar dat betekent wel dat iedereen zich aan algemene fatsoensnormen en de regels moet houden. Zodra er mensen weggejaagd worden door ruzies en getreiter of wanneer iemand probeert om onze gemeenschap af te breken, dan moeten we een grens gaan trekken. En dat punt is nu bereikt.

Mijn antwoord hierop: Fatsoen is verder te zoeken bij Piet en zijn kompanen. Als je daar eerder had opgetreden, was het allemaal niet zo uit de hand gelopen.

Overigens heb je het over fatsoen. De laatste nieuwe moderator die al geen moderator meer is, heeft mij bedreigd in een persoonlijk bericht en mij in een topic openlijk beledigd. Ik heb dit aangegeven (meerdere keren) maar daar is niets mee gedaan.

En over fatsoen gesproken: Vlak jezelf niet uit. Wat jij tegen Markba en mij hebt gezegd in de discussie over het wel of niet je e-mail openbaar maken voor de steunpunten, kon ook niet door de beugel. Ons idee om het anders op te lossen kon niet, was niet bespreekbaar wat jij maakte de dienst uit. En later ging je met ons idee aan de haal alsof het dus jou idee was. Hoe erg en zielig is dat?!

En nog meer fatsoen van het Ubuntu forum: de gemeenschapsraad, die onafhankelijk moet zijn. De klacht van Markba en mij in oktober 2014 over jou is absurd afgehandeld met de woorden, wij kunnen niets dus neem zelf maar contact op met Johan. Dit is te idioot voor woorden toch? Waarom heb jij zoveel macht vraag ik mij af? Met macht kan je mensen maken en breken. Is dat

het? Ik moet dan altijd denken aan bepaalde scheidsrechters bij de voetbal. Als je die zo op het veld ziet lopen dan moet je haast wel denken dat ze thuis geen moer te vertellen hebben. ;)

Om deze redenen hebben we besloten om je per direct, permanent, de toegang tot het forum en de websites te ontzeggen. Je mailadres bij ubuntu-nl.org zal ook verdwijnen, je hebt 2 weken de tijd om je contacten in te lichten voordat hij opgeheven zal worden.

Mijn antwoord hierop: Het is heel jammer dat ik mijn persoonlijke berichten niet even mag oppakken. Ik neem toch aan dat ik dat recht heb; het zijn namelijk **MIJN** persoonlijke berichten!! Dus ik vraag je bij deze vriendelijk om mij toegang te verschaffen tot mijn account, zodat ik mijn persoonlijke berichten kan downloaden. De naam zegt het al hè...persoonlijke berichten.

Verder wil ik dat mijn account helemaal wordt verwijderd. Ook daar heb ik recht op. Ik wil niet meer dat mijn naam en toenaam nog in de ledenlijst en op het forum voorkomt. Ik ben er niet meer, dus mijn naam, mijn account, mijn berichten....alles moet worden verwijderd. Jullie krijgen daar 2 weken de tijd voor. Daarna zal ik wel even hier en daar vragen of dit werkelijk is gedaan. Zo niet, dan krijgen jullie vanzelf wel weer een e-mailtje van mij.

Groeten,
Team Ubuntu NL

Mijn antwoord hierop: Ik wens het forum het allerbeste, zonder macht en ego mensen. Dat er niet meer met 2 maten wordt gemeten, dat men eens gaat inzien dat het beleid moet worden veranderd, dat er meer overleg moet worden gepleegd, dat er mensen komen die Johan terug kunnen fluiten, want het lijkt wel alsof met bang is voor Johan of voor hun eigen hachie, dat kan natuurlijk ook.
Groetjes Angela